

Heimdall-broder m fl,

---

**På förekommen anledning upprepas så här inledningsvis att utflykten ”Från Hotell Horn till Gottorps säteri”, som planerats till den 17 juni, tyvärr inte blir av till följd av olika praktiska svårigheter.**

---

Så över till den sedvanliga redovisningen av den senaste sammankomsten. Vän av ordning kan naturligen ha undrat var den blev av. Förklaringen till dess påtagliga försening är ordf:s avsaknad av Internet-kontakt under flera veckor med, som lök på laxen, påståenden vid upprepade tillfällen av kontrakterad servicepersonal om uteblivande på grund av hastigt påkommen magsjuka... Jaha!

Under sådana omständigheter innebär det vissa svårigheter att nu lämna en bra sammanfattning av vad som förekom den 23 maj. Med hjälp av förda anteckningar och **Peter Jagers** powerpoint-fil här dock ett försök. Att hans anförande om slumpen motsågs med stor förväntan kan emellertid till en början konstateras utan hjälp av några anteckningar.

I dagligt tal dyker ju ”slumpen” ofta upp i de mest skiftande sammanhang. I ett utskick inför

sammankomsten påmindes om sådana vardagsuttryck som *Det bara slumpade sig så. - Hela lagret slumpades bort till inköspriser. - Det var ett slumpartat möte. - Det gäller att inte lämna något åt slumpen. - Tjugo slumpvis utvalda personer intervjuades.* Termen används väl oftast utan någon närmare reflektion över dess innebörd eller om det finns någon gemensam nämnare mellan olika användningar och vad den i så fall står för.

Närmare eftertanke om slumpens existens och natur leder emellertid snart till högst existentiella frågor som t ex den om denna vår värld i grunden är deterministisk eller inte.

Efter att ha citerat Nationalencyklopedin att slumpen inom sannolikheteorin är benämningen på det oförutsägbara presenterade talaren tre möjligheter om hur vår värld är funtad, när det gäller slump i en djupare mening än att det ju t ex förstås är slumpen, som gjort att man ännu inte vunnit högsta vinsten på Lotto.

Ungefär så här tecknade han de tre möjligheterna.

a) Verkligheten är i princip omöjlig att förutsäga. Den är i grunden inte förutbestämd. Talaren hänvisade till kvantmekaniska processer.

b) Verkligen är i princip förutbestämd men i praktiken omöjlig att förutsäga, eftersom variablerna är så många.

c) Verkligheten är förutbestämd men i praktiken inte möjlig att förutsäga för närvarande men kanske i framtiden, t ex med starkare datorer än i dag.

Föga förvånande kom talaren snabbt in på frågan om universums uppkomst, något som föranledde efterföljande kommentarer från auditoriet.

Det gjorde också exemplet att första världskriget bröt ut därför att slumpen gjorde att Gavrilo Princip råkade befinna sig på fel plats i Sarajevo den 28 juni 1914.

Historiker i auditoriet kunde hålla med om att slumpen kunde sägas ha gjort att det inledande förloppet blev just som det blev men inte att kriget uteblivit om slumpen i stället sett till att Princip vetat vilken väg ärkehertigens bil egentligen skulle ha tagit men inte tog.

Talaren hade då gjort utflykter till biologin och dess mutationer och till ekonomin och Lehmann Brothers' oväntade kollaps för att därefter komma in på juridiken och därmed såväl parkeringsbekymmer som ganska aktuell bevisvärderingsteori.

Efter kommentarer om slumpens förhållande till tillförlitligheten hos opinionsundersökningar, ju också

ett ganska så aktuellt ämne, serverades vi avslutningsvis reflektioner om de stora talens lag och - högst fascinerande - något som kallades Bedfords lag.

Anförandet spände alltså över ett brett register och lämnade nog många i auditoriet, inte minst skrivaren av dessa rader, fortsatt förvirrad men nu på en betydligt högre - eller i vart fall en något högre - nivå.

I vanlig ordning hade anförandet föregåtts av mingel och uppskattad måltid samt några kortkorta framträdanden.

Först presenterade sig två av de av **Stig Persson** inför höstens sjungande i Heimdall rekryterade medlemmarna, nämligen läkarna **Dick Killander** och **Roland Rydell**, den förre onkolog och den senare foniatriker.

Därpå följde två karameller, en signerad **Jan O Mattsson** om det exklusiva Sällskapet ”Tre M”, vars ”M” står för Miljö, Meteorologi och Medicin, och en signerad **Bengt I Lindskog** om Carl von Linné, som nu i maj föddes för jämnt 300 år sedan, Svenska Linnésällskapet, som just dagen för vår sammankomst fyllde 100 år, och förnäma Linnean Society of London.

Härnäst på programmet står alltså inte utflykten till Piraten-land men väl **utflykten till Skanör och**

**Falsterbo** med såväl danska HLK som inhemska visavier **lördagen den 29 juli**. Mycket välkommen då!

**Högst sällskapliga hälsningar,**

**Frank Orton**

Ordf