

Heimdall-broder,

”Tankeväckande!” och ”Fascinerande!” var bland de många mycket uppskattande kommentarer, som hördes efter entreprenören och Malmö-profilen **Dan Olofssons** anförande för nu ett par veckor sedan.

Talaren inledde med att helt kort berätta om sin bakgrund, dvs om sina jämtländska rötter och om hur det kom sig att han blev svensk fast född i finska Ekenäs, där fadern fått tjänst som frikyrkopastor. Det var Stalins förtjänst. Modern stördes nämligen så av dånet från det ryska övningsartilleriet på Porkala-halvön att familjen flyttade och hamnade i Malmö. Dan blev därmed Malmö-påg ännu inte två år fyllda. Här växte han sedan upp och här har han varit bosatt sedan dess.

Hans anförande handlade i första hand om hur projekten ”Star for Life” och ”Uppstart Malmö” framgångsrikt bekämpat såväl HIV i södra Afrika som ungdomsarbetslöshet där och i Malmö. Men han berörde också sin Sigma AB-verksamhet och hur värdefullt och roligt det varit att kunna bygga företag långsiktigt och så att säga under radarn, utan den ”kvartalsekonomi” som krävs av börsbolag.

I det sammanhanget kom han också in på hur djupt bekymrad han är över risken att samhället skapar en regelrätt underklass av inflyttade av olika slag. Bl a, konstaterade han, omfattas ju så många av dessa nya innevånare inte av den s k svenska modellens fackliga verksamhet, inriktad som ju den i första hand är på dem som redan en gång fått anställning och blivit fackliga medlemmar.

Med hänvisning till sina projektengagemang (de visade sig vara fler än de två ovannämnda) underströk talaren också hur viktigt han ansåg det vara att vanligt folk inte överlämnar alla olika samhällsfrågor till politiker och andra utan själva aktivt engagerar

sig. I linje därmed avslutade han sitt anförande med appellen ”Bry Dig om någon annan!” - i påtaglig kontrast till 1980-talets fortfarande mer eller mindre aktuella trendbudskap ”Satsa på Dig själv!”

Utöver mingel, måltid och kaffe med sedvanligt livligt sorl bjöd kvällen på en förnämlig debut, nämligen av **Heimdallsångarna**, som för kvällen enligt sin eminente ledare **Stig Persson** provisoriskt uppträdde under beteckningen **Heimdalls söner**.

Vid detta historiska tillfälle såg programmet ut så här.

1. **Längtan till landet, vers 2** (Ja, jag kommer....) Otto Lindblad/Herman Säterberg.
2. **Rings drapa** (Sitter i högen...). Berhard Crusell/Esias Tegnér.
3. **Liten fågel** (Till skogs...). Otto Lindblad/Per Daniel Amadeus Atterbom.
4. **Vila vid denna källa**. C M Bellman, arr. Johan Peter Cronhamn.
5. **Sång till glädjen** (An die Freude). A H Neithardt/ Friedrich von Schiller, övers. C G af Leopold.
6. **Ångbåtssång** (Sätt maskinen igång...). Otto Lindblad (text o. musik).

I sedvanlig lundensisk sångarstil förekom också en överraskande happening under programmets andra punkt...

Vidare informerades under kvällen om inval tidigare under dagen av ett antal nya medlemmar i Heimdall, nämligen hovrättsassessorn jur dr **Fredrik van Kesbeeck Andersson**, Skanör, näringslivsdirektören **Pehr Andersson**, Malmö, ekonomiprofessorn **Benny Carlson**, Lund, lantmästaren **Stefan von Geijer**, Ängelholm, civilingenjören **Per-Erik Molander**,

Vellinge, professorn i litteraturhistoria **Anders Palm**, Dalby, redaktören **Ulf Sundberg**, Malmö, och universitetslektorn i samtidshistoria **Bengt Åhsberg**, Lund.

Sist men inte minst erinrades om - **och erinras nu om** - att nästa sammankomst äger rum på Översten **lördagen den 9 december på eftermiddagen med början kl 13.00**, då visavier som seden bjuder också är högst välkomna att delta. Först äter vi lunch, varpå vi underhålls med **klassiska spexvisor av Heimdallsångarna**. Därjämte serveras ett komprimerat **julkåseri**, signerat vår styrelsemedlem **Lennart Blomqvist**.

Mycket sällskapliga hälsningar,

Frank Orton
Ordf