

Heimdall-broder m fl,

När Hjalmar Gullberg 1944 promoverades till hedersdoktor vid sitt alma mater, skrev han hyllningsdikten *Ungdomsstaden*. Första strofen börjar

*I årens skymning sänktes ungdomsstaden.
Där bodde vänner. Man blev av med dem.
Tillbaka vrids ej tiden, vänds ej bladen
i livets bok - men hjärtat hittar hem.*

och slutar

*Jag samlar minnets strålar i ett centrum,
som brinner av ungt liv och heter Lund.*

Det var inte utan att dessa rader gjorde sig påmind, när förre kårordföranden och studentaftonsutskottsordföranden m m **Eric Owers** kom till Heimdall och talade under den lovande rubriken ”Från Lund till Liseberg”.

Att talaren har anknytning till Göteborg framgick redan av hans öppningsreplik ”Ja, så har man då blivit högtalare”, förstås med syfte på Kronprinsens 28:e våning. Emellertid visade det sig omedelbart därpå att han egentligen är skåning. Föräldrarna vilar nämligen alldeles vid en sådan kalkmur som Anders Österling så värtaligt beskrivit och som i talarens fall skiljer kyrkan från gästgivaregården i Vellinge, där farfadern en gång var traktör.

Till Lund kom talaren 1958 och universitetets valspråk, *paratus ad utrumque*, ”beredd till bådadera”, tycktes han finna mycket lämpligt också för sig själv och den egna mannagärningen. Det blev, förklarade han, inte bara flärd, som auditoriet omedelbart sades kunna glömma, utan också bl a insatser i det kårsociala livet. Att bristen på daghemsplatser ledde till i övriga landet uppmärksammat premiärinstallerande av preventivmedelsautomater på en toalett, nämligen Akademiska Föreningens, var måhända dock inte lika viktigt som skapandet av såväl en tandläkarmottagning för studenter som en internationell stipendiefond. Till den senare fick varje kårmedlem bidra och dessa bidrag skickades inte till korrupta fickor i mottagarländerna utan studenter hämtades därifrån till Lund, vars studenter fick se vad deras fondbidrag gått till. Enligt talaren var denna verksamhet faktiskt embryot till SIDA.

Men flärd och skämt var det alltså också. Talaren sade sig vid högst officiell representation i Uppsala ha använt den klassiska lustifikationen att den svenska bildningens säte ju fanns där (jubel) men huvudet i Lund (mindre jubel) och vid

en Åbo-akademisk årsfest ha överlämnat som gåva en tvättnota från Pär Kemiska i Lund, hur han nu fick ihop det.

Talaren var påtagligt stolt över att inför lundakarnevalen 1962 ha lyckats fixa till reklam i det på den tiden så ytterligt strikt reklamförbjudna Sveriges Television; något hjälpte det säkert därvid att han på andra sidan avtalsbordet hade tidigare kårvicen Lasse Holmqvist. Det blev boxningsmatch i TV mellan tidigare och nye karnevalschefen, ett långt inslag om lundastudenternas alkoholvanor och en intervju om karnevalen med "en vanlig lundabo" som inte alls var någon vanlig lundabo utan välkände superspexaren Låppan Hagander.

Denne spexare, en av hans synnerliga vänner, lyckades, berättade talaren med uppenbar förtjusning, som högst tillfällig t f häradshövding i Sölvesborg få en intet ont anande domstolsvaktmästare att på högtidligt domarvis, troligen med handen på Bibeln, avlägga vaktmästar-ed, innebärande bl a att han dyrt och heligt lovade att aldrig öppna lyckta dörrar eller lyckta dörrar som öppnats. Andra episoder av liknande slag från såväl den egna egen som andras tingsnotarietjänstgöring fick det roade auditoriet sig också till livs.

Från tiden som ordförande i studentaftonsutskottet i Lund och som nöjeschef på Liseberg hämtade talaren en flödande ström av minnen tillsammans med kändisar som **Povel Ramel**, **Alf Martin**, **Vilhelm Moberg** och **Tage Erlander**. Särskilt skrattade man åt beskrivningen av en person som sades vara "bäst mellan 18 och 24" med det överraskande tillägget "Ja, centiliter förstås!"

I all denna "flärd" (talarens beteckning) inflikades dock med ojämna mellanrum erfarenheter från talarens advokatverksamhet med flera mål som framgångsrikt förts till Högsta domstolen eller lett till ny lagstiftning - som ett slags bevis för den självbetecknade etiketten *paratus ad utrumque*.

Sammankomsten hade i vanlig ordning börjat med livfullt mingel, måltid bestående av "ugnsbakad vårlax med hollandaise-sås" och en sparrisstjälk samt - efter flytt till angränsande lokal - kaffe och kaka, följt av några s k Heimdall-karameller.

Serverandet av dessa inleddes av vår medlem **Leif H Hjärre** som i anslutning till sin nyutkomna bok *Österlenskt och Österländskt* med passande dramatik inkl gravlik stämman talade om den *Faraos förbannelse*, som sägs ha drabbat inte alla men väldigt många också med osannolikt liten anknytning till **lord Carnarvons** och **Howard Carters** öppnande av **Tutanchamons** grav i Konungarnas dal i Egypten i november 1922.

Härefter berättade vår hedersledamot **Gert Jeppsson** att han för Heimdalls räkning mottagit hemdalliana av olika slag från dottern till Sällskapets sekreterare under åren 1968-1981 **Göte Liedholm** (1904 - 1981) och uppvisade mycket eleganta dokument som våra brodersällskap HLK i Köpenhamn och Idun i Stockholm uppvaktat med vid jubileer under förra seklets första decennier. Vi fick också veta att fotografier med Heimdall-anknytning i uppenbarligen mycket innehållsrika liedholmska familjealbum i sinom tid skulle kopieras och tillföras Sällskapets arkiv i Malmö stadsarkiv.

I februari avgångne styrelsemedlemmen **Jörgen Larsen** förmedlade så att han fick med stort intresse studera ett fram till dess osprättat Sällskaps-exemplar av en doktorsavhandling från 1941 på modiga 300 sidor tysk text betitlad *Heimdall* med tillägget *Religionsgeschichtliche Untersuchungen zum Verständnis der altnordischen Götterwelt*, framlagd av tidigare medlemmen och lektorn vid Malmö Latinskola **Birger Pering** (1894-1981).

Härtill upplystes att bakgrunden till att Sällskapet kom att döpas till just Heimdall dock inte stod att finna i denna doktorsavhandling men med all sannolikhet berodde på att **Viktor Rydberg** (1828-1895) fyra år före Heimdalls bildande år 1991 kommit ut med boken *Fädernas gudasaga*, i vilken Heimdall intar en mycket framträdande plats och bl a ägnas ett särskilt kapitel (s 32) med rubriken *Heimdall kulturbringaren*. Det utlovades nu att bearbetade utdrag ur denna bok i sinom tid kommer att tillföras Sällskapets hemsida, där bl a kommer att redogöras för att "fyra underjordskonstnärer" smidde åt Fröja "det vackraste kvinnosmycket i världen, bröstsmcket Brisingamen" och "åt Heimdall en stridslur, som kan höras över hela världen, men som Mimer tagit i förvar och gömt i världsträdets djupaste skugga, tills den av honom motsedda dagen kommer, då den varder behövlig".

Sammankomsten avslutades som ofta nog med en redogörelse för kommande evenemang, närmast statsvetarprofessorn vid SOM-institutet i Göteborg **Henrik Ekengren Oscarsson** med rubriken "Läget inför valet" **tisdagen den 29 maj**, **HLK-utflykt** på dansk botten ännu utan rubrik **lördagen den 9 juni**, **bussutflykt** till Piratenland under rubriken "Från Hotell Horn till Gottorps säteri" **lördagen den 4 augusti**, förre ordboksredaktören **Lars Svensson** om Malmös kanaler och kanalbroar **tisdagen den 4 september**, Sveriges ambassadör i Köpenhamn **Fredrik Jörgensen** med den preliminära rubriken "Öresundsintegrationen – utmaningar och möjligheter" **tisdagen den 9 oktober**, MFF-ordföranden **Håkan Jeppsson** med rubriken "Malmö FF - lag, bolag, samhällsaktör" **tisdagen den 13 november** samt något ännu obestämt men sannolikt med åtminstone något musikinslag i början av december, gissningsvis **tisdagen den 4** eller **tisdagen den 11 december** - allt nu lämpligt att införa i tillämpliga kalendrar!!

Högst sällskapliga hälsningar,

Frank Orton
Ordf