

Heimdall-broder,

Dagens utskick inleds med två sofistikerade Corona-illustrationer, insända av vår återkommande gäst från andra sidan Sundet, min fränka **Birgitta Rudelfelt**, och fortsätter med en av flera krönikor, författade för Tempus av **Ingmar Karlsson**, som enligt honom ”behållit sin aktualitet (förlåt min blygsamhet)”! Avslutningsvis med insändare okänd påskhälsningar en masse från jordens alla hörn med musik, som kan vara en smula svår att få i gång.¹

Därtill ett ord av praktisk betydelse: det kan bli bekymmer om insänt bidrag innehåller alltför många pixlar, typ flera flera MB.

Glad påsk!!

Frank

PS Ytterligare ett Corona-skämt för katt-habituéer, insänt av **min dotter Ebba**, letade sig in i sista stund...! / Ds

¹ Har ej kunnat tas med i denna version.



Ton jardin le 17 mars



Confinement J+15





Dna-tekniken - ett motgift mot etnisk nationalism

Det osmanska riket var organiserat med utgångspunkt från befolkningens religionstillhörighet. Muslimerna utgjorde *millet- i Islam* (den islamska nationen) medan de kristna samfundet var organiserade i sina *milletler*. Den ortodoxa omfattande inte bara ortodoxa greker, serber, rumäner, bulgarer och araber utan också ett stort antal som talade turkiska men skrev språket med grekiska bokstäver. Armenierna var uppdelade i tre nationer, en ortodox, en katolsk och en protestantisk.

Det fanns vidare en judisk och en drusisk nation

Efter det osmanska imperiets fall beslöt Kemal Atatürk att byta nationssystem och skapa en modern, sekulär nationalstat på resterna av detta rike med dess religiösa och etniska mångfald.

Det femtiotal folk som kommit som flyktingar eller som i tidigare generationer flyttat från Kaukasus och Balkan till Anatolien - albaner, bosniaker, makedonier, pomaker, tatarer, lazer, tjerkeser, tjetjener med flera - skulle nu bli turkar. Detta begrepp hade haft en starkt nedsättande klang under den osmanska tiden. Turk var då närmast liktydigt med bondlurk. Nu skulle det fyllas med stolthet.

Många hade, som Atatürk själv med en makedonisk mamma och turkisk pappa,

en blandad etnisk bakgrund och kunde acceptera den nya identiteten och myten att turkarna hade ett gemensamt ursprung i dalen Ergenekon i Centralasien varifrån de en gång i historiens gryning utvandrat ledda av en varghona.

För kurderna var situationen en annan. Redan Xenophon omnämner på 400-talet före Kristus "kurdochoi" i Anatoliens sydöstra bergstrakter. Det religiöst präglade kurdiska stamsamhället med ett indoeuropeiskt språk som ligger närmare svenska än turkiska vägrade att acceptera en ny påtvingad identitet som "bergsturkar". Grunden var lagd till den konflikt som pågår än i dag.

Genom dna-tekniken har frågan om turkiskheten nu väckts på nytt efter att länge ha varit tabuiserad.

En studie i The Journal Annals of Human Genetics år 2012 visade att turkarnas härstamning på fädernet var europeisk till 38 procent, att 35 procent hade sin härkomst i Mellanöstern, 18 procent i Sydasien och endast 9 procent i Centralasien. Denna studie väckte ingen större uppmärksamhet men intresset för härstamningen exploderade när en hemsida för några månader sidan öppnades där uppgifter som gick tillbaka till 1882 kunde hämtas från det osmanska befolkningsregistret.

Under de två första dagarna efter öppnandet sökte fem miljoner turkar efter sitt etniska ursprung. Intresset var så stort att websidan kollapsade och måste hållas stängd i flera dagar.

Många kunde nu konstatera att de hade en armenisk bakgrund eftersom deras förfäder hade konverterat till islam för att undkomma massakrerna under första världskriget. En framträdande turkisk nationalist konstaterade på websitens hemsida att hans mormorsmor var kurdiska, en annan att hans farfarsfar hette Isaak och en tredje noterade chockad att hon var georgier på sin fars sida.

Erdoğan skulle förmodligen göra samma upptäckt. Hans familj kommer från staden Rize vid svartahavskusten nära den georgiska gränsen där lazerna i urminnes tider utgjort majoriteten. Sannolikheten är därför stor att den störste av våra dagars turkar inte är turk utan laz, det vill säga en islamiserad georgier.

Ungern är ett annat exempel på hur en konstruerad etnisk nationalism utnyttjas i politiska syften men dna-tester skulle förmodligen visa att ungrarna i dag är i minoritet i sitt eget land. Tóth, det tredje vanligaste familjenamnet, betyder nämligen slovak. Horváth (kroat) kommer på plats fem och németh (tysk) på

plats nio. Bland de 20 vanligaste familjenamnen finns också oláh (rumän) och rácz (serb).

Den störste av dagens alla ungrare kan dock i motsats till Erdoğan ange historiska bevis för sin ungerskhet men så har inte skett eftersom det skulle rasera trovärdigheten för den islamofobi som han grundar sin nationalistiska politik på.

När Mehmet erövraren 1453 intog Konstantinopel skedde detta nämligen med hjälp av en kristen vapensmed som konstruerat den kanon som slog sönder den tidigare oförstörbara stadsmuren. Han var ungrare och hette Orban.

Ingmar Karlsson